

GIÁO LÝ

NĂM THÁNH 2025



Thực hiện

BAN TỔ CHỨC NĂM THÁNH - TGP. HUẾ

GIÁO LÝ
NĂM THÁNH 2025

Thực hiện:

Ban Tổ chức Năm Thánh – TGP. Huế

KINH NĂM THÁNH

Lạy Cha trên trời,/
Xin cho ơn đức tin
mà Cha ban tặng chúng con/
trong Chúa Giêsu Kitô,/

Con Cha và Anh của chúng con,/
cùng ngọn lửa đức ái được thắp lên/
trong tâm hồn chúng con
bởi Chúa Thánh Thần,/
khởi dậy trong chúng con niềm hy
vọng hồng phúc/
hướng về Nước Cha trị đến./

Xin ân sủng Cha biến đổi chúng con/
thành những người miệt mài vun trồng hạt
giống Tin Mừng./
Ước gì những hạt giống ấy/

biến đổi từ bên trong nhân loại
và toàn thể vũ trụ này,/ /
trong khi vững lòng
mong đợi trời mới đất mới,/ /
lúc mà quyền lực Sự Dữ sẽ bị đánh bại,/ /
và vinh quang Cha sẽ chiếu sáng muôn đời./

Xin cho ân sủng của Năm Thánh này/
khởi dậy trong chúng con,/ /
là *Những Người Lữ Hành Hy Vọng*,/
niềm khao khát kho tàng ở trên trời./ /
Đồng thời cũng làm
lan tỏa trên khắp thế giới/
niềm vui và sự bình an
của Đấng Cứu Chuộc chúng con./ /
Cha đáng chúc tụng mãi muôn đời./ Amen./

Đức Giáo hoàng Phanxicô

GIÁO LÝ

NĂM THÁNH 2025

Dành cho mọi đối tượng, mọi thành phần Dân Chúa trong Tổng Giáo Phận Huế - Hai tháng 1 chủ đề - Mỗi tuần 1 câu hỏi, 60 câu hỏi tóm tắt trong 6 chủ đề, dành để học hỏi và vui sống trong suốt Năm Thánh, mỗi chủ đề có 1 video minh họa.

Chữ viết tắt

SNC : Sắc chỉ *Spes non confudit*

GLHTCG : Sách *Giáo lý Hội Thánh Công Giáo*

CHỦ ĐỀ 1 :

GIỚI THIỆU NĂM THÁNH

1. H. Năm Thánh là gì ?

T. Năm Thánh là thời gian thánh thiêng đặc biệt, thường 25 năm mới có một lần, nhằm mục đích giúp mỗi người và cả cộng đoàn tín hữu gặp gỡ Chúa Giêsu cách sống động, giao hòa với Chúa và với nhau, để lãnh nhận ơn tha tội, đặc biệt là Ôn Toàn Xá.

○ *Quyết tâm:* Quyết tâm cụ thể của tôi trong Năm Thánh này là gì?

2. H. Đâu là nguồn gốc của Năm Thánh ?

T. Năm Thánh có nguồn gốc sâu xa từ việc Chúa dựng nên trời đất muôn vật trong 6 ngày và *ngày thứ bảy* Chúa

ngỉ ngơi. Từ đó, con người cũng phải nghỉ ngày thứ bảy để thờ phượng Chúa, gọi là *ngày sa-bát*; rồi sau 6 năm làm việc cũng phải nghỉ ngơi trong năm thứ bảy, gọi là *năm sa-bát*. Cuối cùng, sách Lêvi quy định : cứ sau 49 năm (7 lần 7), tức là năm thứ 50, thì phải cử hành *năm sa-bát*, gọi là *Năm Toàn Xá*.

○ *Quyết tâm*: Luôn tạ ơn Chúa sau một ngày sống.

3. H. Người Do Thái cử hành Năm Toàn Xá thế nào ?

T. Trong Năm Toàn Xá đất đai được nghỉ ngơi, nô lệ được tự do, nợ nần được tha thứ, dân chúng được mời gọi sống yêu thương và hoà giải với nhau.

○ *Quyết tâm:* Tha thứ một lỗi lầm nào đó cho anh chị em.

4. H. Hội Thánh Công Giáo bắt đầu cử hành Năm Toàn Xá từ lúc nào?

T. Tiếp nối Cựu ước, Đức Thánh Cha Bonifaciô thứ 8 đã cử hành Năm Toàn Xá đầu tiên để mừng mầu nhiệm Nhập Thể vào năm 1300, và cho phép các tín hữu hành hương đến Rôma được bước qua Cửa Thánh các Đền thờ để lãnh Ôn Toàn Xá.

○ *Quyết tâm:* Nguyên kinh *Tôi Thú Nhận* cách ý thức hơn.

5. H. Sau đó Năm Thánh được cử hành thế nào ?

T. Sau vài thay đổi, cuối cùng vào năm 1470, Đức Giáo hoàng Phaolô thứ hai

đã ấn định Năm Thánh sẽ cử hành 25 năm một lần, và truyền thống này được giữ mãi cho đến ngày nay gọi là Năm Thánh thường lệ.

○ *Quyết tâm:* Trong Năm Thánh này, tôi sẽ đặc biệt hành hương kính viếng Nhà Thờ nào ?

6. H. Ngoài những Năm Thánh thường lệ còn có các Năm Thánh khác không ?

T. Ngoài các « Năm Thánh thường lệ » còn có các « Năm Thánh ngoại lệ » được mở ra vì một sự kiện nổi bật nào đó, chẳng hạn vào năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mở Năm Thánh ngoại lệ tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa.

○ *Quyết tâm:* Cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha Phanxicô.

7. H. Năm Thánh thường lệ 2025 này kỷ niệm biến cố quan trọng nào trong đời sống Hội Thánh ?

T. Năm 2025 là Năm Thánh thường lệ thứ 26, kỷ niệm 1700 năm diễn ra Công Đồng đại kết đầu tiên tại Nicêa vào năm 325, để tuyên xưng đức tin vào thiên tính của Chúa Kitô, và duy trì sự hiệp nhất trong Hội Thánh.

○ *Quyết tâm:* Chuyên chăm học giáo lý để hiểu và sống Lời Chúa dạy qua Hội Thánh.

8. H. Đâu là trọng tâm của sứ điệp Năm Thánh 2025 này ?

T. Năm Thánh khai mạc vào ngày 24 tháng 12 năm 2024 và sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng giêng năm 2026, với sứ điệp chính yếu là mời gọi tín hữu cùng nhau sống và loan báo niềm HY VỌNG trên đường về Quê Trời. Vì thế chủ đề của Năm Thánh là : *Những người hành hương của hy vọng* .

○ *Quyết tâm*: Nguyên Kinh « *Lạy Chúa, con trông cậy vĩnh vàng* » cách ý thức hơn.

9. H. Tại sao Đức Thánh Cha Phanxicô lại chọn HY VỌNG làm chủ đề của Năm Thánh 2025?

T. Bởi vì thế giới hôm nay đang có nhiều người thất vọng, chán nản, hoài nghi, bi quan, và thậm chí tuyệt vọng, khi phải đối diện với những cuộc chiến dai dẳng, những bất công triền miên, những thiên tai không dứt, và vô số những hiểm nguy khác.

○ *Quyết tâm:* Hát *Kinh Hòa Bình* của Thánh Phanxicô Assisi với tất cả tâm tình cầu nguyện.

10.H. Logo của Năm Thánh 2025 mang ý nghĩa gì ?

T. Logo Năm Thánh diễn tả mọi người *bốn* phương đang nắm tay nhau hăm hở tiến về phía trước, nhờ ngọn Gió Hy Vọng là *Thập Giá* Đức Kitô ; Thập Giá ở thể *động*, có chân như *mỏ neo*

cắm sâu vững chắc vào đại dương sóng vỗ bập bềnh, tượng trưng cho thế giới hôm nay đang xao xuyên lo âu.

○ *Quyết tâm:* Làm *Dấu Thánh Giá* trước mỗi bữa ăn với tất cả niềm tin và tâm tình tạ ơn.



CHỦ ĐỀ 2 :
« HY VỌNG
KHÔNG LÀM THẤT VỌNG »
(Rm 5, 5)

1. H. Đâu là cốt lõi của niềm tin và niềm hy vọng kitô giáo ?

T. Cốt lõi của niềm tin và niềm hy vọng kitô giáo là biến cố Đức Giêsu chết và sống lại để cứu độ vĩnh viễn tất cả mọi người, không trừ một một ai.

○ *Quyết tâm:* Tập quen làm *Dấu Thánh Giá* với lòng yêu mến.

2. H. Thánh Phaolô đã truyền đạt « cốt lõi » của niềm hy vọng này thế nào ?

T. Thánh Phaolô đã tóm tắt trong lời tuyên xưng đức tin với 4 động từ căn bản : « Trước hết tôi đã truyền cho anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã sống lại, đúng như lời Kinh Thánh, và Người đã hiện ra cho ông Phêrô, rồi cho nhóm Mười Hai » (1 Cr 15, 3-5).

○ *Quyết tâm*: Chậm rãi đọc lại đoạn thư Thánh Phaolô trên đây và cầu nguyện.

3. H. Tại sao niềm hy vọng kitô giáo không làm thất vọng ?

T. Niềm hy vọng Kitô giáo không lừa dối, cũng không làm con người thất

vọng, vì nó dựa trên niềm xác tín rằng : không có gì và không có ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Đấng không bao giờ lừa dối ai. Niềm *hy vọng* này cũng không nhượng bộ trước khó khăn nhưng luôn tiến bước, vì đặt nền tảng trên *đức tin* và được nuôi dưỡng bằng *đức ái*.

○ *Quyết tâm*: Hát bài *Tôi thâm tín rằng* của Lm. Hoàng Đức với niềm xác tín thâm sâu.

4. H. Tại sao hy vọng luôn gắn liền với kiên nhẫn ?

T. Vì như lời thánh Phaolô đã dạy :
« Chúng ta dám tự hào ngay trong các nỗi gian truân, vì biết rằng gian truân

sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hy vọng, và hy vọng như thế sẽ không bao giờ thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta » (Rm 5, 3-5).

○ *Quyết tâm*: Thinh lặng cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến trong tâm hồn.

5. H. Tại sao chúng ta phải thường xuyên cầu xin ơn kiên nhẫn ?

T. Vì kiên nhẫn vừa là hoa trái của niềm hy vọng, vừa là lương thực nuôi dưỡng niềm hy vọng ; nhưng trên hết, vì kiên nhẫn là hoa trái của chính Chúa Thánh Thần nên chúng ta phải thường

xuyên cầu xin Người ban cho chúng ta.

○ *Quyết tâm*: Nguyện kinh *Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần* cách ý thức.

6. H. Đâu là dấu chỉ đầu tiên mà niềm hy vọng muốn thành hiện thực ?

T. Dấu chỉ đầu tiên mà niềm hy vọng khao khát là *hòa bình*, vì thế giới hôm nay đang đắm chìm trong những thảm kịch chiến tranh. Năm Thánh nhắc nhở chúng ta Lời của Chúa Giêsu : « Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa » (Mt 5, 9).

○ *Quyết tâm*: Hát *Kinh Hòa Bình* của Thánh Phanxicô, lòng hướng về nạn nhân chiến tranh.

7. H. Tại sao Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi chúng ta trở nên dấu chỉ hy vọng hữu hình cho những tù nhân ?

T. Vì tù nhân là những người bị tước đoạt tự do, thiếu thốn tình cảm, chịu nhiều hạn chế, không được tôn trọng, và luôn ước mong được giải thoát, như lời ngôn sứ Isaia xác tín : « Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm lòng tan vỡ, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một Năm Hồng Ân của Chúa » (Is 61, 1-2).

○ *Quyết tâm*: Thực hành một việc bác ái dành cho người bên cạnh.

8. H. Ngoài các tù nhân, Năm Thánh còn mời gọi chúng ta đến gần những anh chị em nào ?

T. Năm Thánh mời gọi chúng ta đặc biệt đến gần các bệnh nhân, người khuyết tật, người di cư, người tị nạn, người cao tuổi, và hàng tỷ người nghèo đói đang thiếu niềm hy vọng.

○ *Quyết tâm*: Thăm viếng một bệnh nhân hoặc người cao tuổi, khuyết tật.

9. H. Giới trẻ có cần đến dấu chỉ của niềm hy vọng không ?

T. Giới trẻ là hiện thân của niềm hy vọng, nhưng cũng cần dấu chỉ của hy vọng, vì có những người trẻ không có

niềm hy vọng, thấy tương lai bấp bênh và ước mơ không thành, khiến họ phải sống trong u sầu buồn chán. Vì thế Năm Thánh phải là dịp để Giáo Hội truyền cảm hứng và niềm vui cho người trẻ.

○ *Quyết tâm:* Xin ơn đức tin cho giới trẻ Công Giáo hôm nay.

10.H. Đức Thánh Cha gửi lời mời gọi khẩn thiết nào cho thế giới ?

T. Đức Thánh Cha khẩn thiết mời gọi thế giới lưu ý rằng : của cải trên trái đất không dành cho một ít người, nhưng dành cho tất cả. Vì thế, chúng ta hãy cùng nhau triệt để xóa tan nạn đói, phá bỏ bất công, xóa nợ nước nghèo, ra sức thăng tiến phẩm giá con

người và bảo vệ môi trường thiên nhiên (x. *SNC*, 16).

○ *Quyết tâm*: Cầu cho giới lãnh đạo các quốc gia biết yêu chuộng công lý và hòa bình.

CHỦ ĐỀ 3 : **HÀNH HƯƠNG và ƠN TOÀN XÁ**

1. H. Tại sao hành hương là yếu tố cơ bản của Năm Thánh ?

T. Vì hành hương (hay đi đường) là đặc điểm của người đang kiếm tìm ý nghĩa của cuộc sống, khao khát đổi thay, mong về chốn bình yên muôn thuở. Hơn nữa, khi hành hương kính viếng các Nhà Thờ trong Năm Thánh để lãnh ơn Toàn Xá, người tín hữu có cơ hội để canh tân đức tin, thỏa mãn lòng khát khao nơi chính nguồn hy vọng, và lãnh nhận dồi dào ơn tha thứ của Chúa.

○ *Quyết tâm:* Ý thức cuộc đời là một chuyến hành hương về Quê Trời.

2. H. Vào ngày khai mạc Năm Thánh có cuộc hành hương nào được tổ chức ở Giáo Phận Huế chúng ta không ?

T. Vào ngày Chúa Nhật 29 tháng 12 năm 2024, theo lệnh của Đức Giáo Hoàng, Tổng Giáo Phận Huế chúng ta sẽ tổ chức khai mạc Năm Toàn Xá bằng một cuộc hành hương như dấu chỉ của con đường hy vọng, bắt đầu từ một vị trí nào đó để tiến về Nhà Thờ Chính Tòa, trái tim của Giáo Phận.

○ *Quyết tâm:* Tích cực hiệp thông cầu nguyện và cộng tác với mọi người trong Giáo Phận.

3. H. Hành hương còn mang giá trị nào nữa không ?

T. Hành hương còn mang nhiều giá trị, đặc biệt là niềm vui đại kết, nghĩa là sự hiệp thông giữa các Giáo Hội cùng tin Chúa Kitô. Cụ thể, trong Năm Thánh này, Đức Thánh Cha đã mời các anh em thuộc Chính Thống Giáo Đông Phương hành hương đến Roma để cùng sống dấu chỉ hiệp thông với nhau cách hữu hình và mạnh mẽ hơn (x. SNC, 5).

○ *Quyết tâm:* Xin ơn hiệp nhất cho toàn Giáo Hội Chúa Kitô.

4. H. Ân xá là gì ?

T. Ân xá là ơn Giáo Hội ban nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô để tha thứ những « hình phạt tạm » ta còn phải

đền bù sau khi tội lỗi đã được tha (x. *GLHTCG*, 1471).

○ *Quyết tâm*: Ý thức về thiệt hại gây ra cho người khác do tội mình đã phạm.

5. H. Khi xưng tội với lòng sám hối, mọi tội chúng ta phạm đều đã được tha, và khỏi chịu « hình phạt đời đời », sao lại cần đến ân xá để tha các « hình phạt tạm » nữa ?

T. Bí tích hòa giải liên quan đến ơn tha thứ mọi tội lỗi và « hình phạt đời đời », còn Ân xá thì liên quan đến các « hình phạt tạm » đáng chịu do hậu quả mọi tội đã gây ra cho bản thân, cho tha nhân và cho thế giới. Ta hãy lấy ví dụ : một cậu bé đá banh sang

nhà hàng xóm, cậu vội vàng chạy sang xin lỗi và *được tha* ngay, nhưng đường bóng đi làm vỡ một ô cửa kính, gãy một cây cảnh,... thì cậu phải *đền bù*, dù đã được tha lỗi rồi (x. *GLHTCG*, 1472).

○ *Quyết tâm*: Tìm cách đền bù những thiệt hại đã gây ra cho người khác.

6. H. Có mấy loại ân xá ?

T. Có hai loại ân xá : một là *ân xá từng phần*, hai là *ân xá toàn phần*. Ân xá từng phần tha một phần của hình phạt tạm, nên còn được gọi là *tiểu xá* ; còn ân xá toàn phần tha hết mọi hình phạt tạm, nên thường được gọi là *đại xá* hay *toàn xá*. Mọi người có thể lãnh ân xá nói chung cho mình hoặc nhường

lại cho người đã qua đời (x. *GLHTCG*, 1471).

○ *Quyết tâm*: Tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời.

7. H. Người tín hữu phải làm gì để được Ôn Toàn Xá trong Năm Thánh ?

T. Người tín hữu phải hội đủ các điều kiện sau đây : *một* là xưng tội, *hai* là rước lễ, *ba* là cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, *bốn* là dứt bỏ lòng quyến luyến các tội, dù là tội nhẹ.

○ *Quyết tâm*: Thực hiện thật tốt những điều kiện cần thiết để lãnh Ôn Toàn Xá.

8. H. Ngoài những điều trên, người tín hữu còn phải làm gì nữa không?

T. Ngoài ra, người tín hữu còn phải thi hành một trong những việc được Giáo Hội quy định cụ thể, chẳng hạn như tham dự nghi thức ban Ôn Toàn Xá hoặc kính viếng các Nhà Thờ đã được chỉ định.

○ *Quyết tâm*: Tham dự những cử hành trong Năm Thánh với tất cả ý thức và tâm tình.

9. H. Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì phải làm gì ?

T. Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng được diễn tả bằng việc nguyện một Kinh Lạy Cha và một Kinh Kính Mừng.

○ *Quyết tâm*: Năng cầu nguyện cho Vị Cha Chung của toàn Giáo Hội.

10. H. Ngoài việc lãnh Ôn Toàn Xá để được tha các hình phạt tạm, người kitô hữu còn có thể làm những việc khác để được tha thứ các hình phạt này không ?

T. Ngoài việc lãnh Ôn Toàn Xá, người tín hữu còn được khuyên đón nhận những hình phạt tạm khác như một « ân sung », chẳng hạn như nhẫn nại chịu đựng thử thách, đón nhận cái chết với tâm hồn thanh thản, hoặc khi cố gắng cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới bằng các việc bác ái, hy sinh, hãm mình. (x. *GLHTCG* số 1473).

○ *Quyết tâm*: Vui lòng đón nhận mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống theo Thánh Ý Chúa.

CHỦ ĐỀ 4 : **HOÁN CẢI VÀ HÒA GIẢI**

1. H. Sám hối có tương quan gì với niềm hy vọng ?

T. Hoán cải và sám hối là động thái trở về giao hòa cùng Thiên Chúa và tha nhân, bao trùm cả quá khứ lẫn tương lai, và luôn được nuôi dưỡng bằng niềm hy vọng vào lòng thương xót vô biên của Chúa.

○ *Quyết tâm:* Xin ơn hoán cải và thay đổi đời sống trong Năm Thánh.

2. H. Bí tích Hòa Giải đóng vai trò đặc biệt nào trong Năm Thánh ?

T. Bí tích Hòa Giải bảo đảm với chúng ta rằng Thiên Chúa tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta ; vì thế, bí tích này là

điểm khởi đầu không thể thay thế của con đường hoán cải đích thực trong Năm Thánh.

○ *Quyết tâm*: Xưng tội đều đặn với tâm lòng sám hối từ bên trong.

3. H. Người tín hữu cần có tâm tình thái độ nào khi đi xưng tội ?

T. Theo lời khuyên của Đức Thánh Cha, khi đến với Chúa Giêsu nơi tòa giải tội, « chúng ta hãy để cho Chúa tiêu diệt tội lỗi, chữa lành tâm hồn, nâng chúng ta lên và ôm lấy chúng ta, cho chúng ta biết được khuôn mặt dịu dàng và nhân ái của Người » (*SNC*, 23).

○ *Quyết tâm:* Xin ơn cảm nhận được niềm vui thiêng liêng mỗi lần xưng tội.

4. H. Bí tích Hòa Giải liên hệ thế nào với Bí tích Thánh Thể ?

T. Khi thật lòng sám hối và trở về với Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ gặp được nguồn mạch và lương thực của sự hoán cải đích thực nơi Bí tích Thánh Thể, bởi vì chính nơi Bí tích này mà Hy lễ Đức Kitô giao hòa chúng ta với Thiên Chúa.

○ *Quyết tâm:* Sốt sáng chuẩn bị và tham dự Thánh Lễ như đỉnh cao của ngày sống.

5. H. Qua dụ ngôn « Người cha nhân hậu », Đức Giêsu đã mô tả tiến trình

hối cải và trở về của tội nhân thế nào ?

T. Đức Giêsu đã mô tả tiến trình này cách đơn sơ và đầy vẻ đẹp qua *ba* giai đoạn : *một* là tình trạng cùng khốn của việc rời bỏ nhà cha, rồi tiếp đó là bao nỗi thất vọng ê chề; *hai* là thời gian suy nghĩ lại về điều thiện hảo đã đánh mất và quay gót trở về ; *ba* là khung cảnh của một đời sống mới với « áo đẹp », « nhẫn vàng » và « địa vị làm con » được phục hồi trong niềm vui. (x. *GLHTCG*, 1439).

○ *Quyết tâm*: Đặc biệt suy gẫm dụ ngôn « Người Cha nhân hậu » trong Năm Thánh này.

6. H. Để lãnh nhận Bí tích Giao Hòa, hỏi nhân cần xét mình thế nào ?

T. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy hỏi nhân cần chuẩn bị xưng tội bằng việc xét mình dưới ánh sáng của Lời Chúa, đặc biệt qua Mười Điều Răn và trong giáo huấn luân lý của các sách Tin Mừng, chẳng hạn như Bài Giảng trên núi. (x. *GLHTCG*, 1454).

○ *Quyết tâm*: Đổi mới cách xét mình để việc lãnh nhận bí tích Giao Hòa thật sự sinh ích lợi.

7. H. Kinh nghiệm được tha thứ sẽ giúp chúng ta đối xử thế nào với tha nhân ?

T. Kinh nghiệm được tha thứ sẽ giúp chúng ta dễ dàng tha thứ cho người

khác ; bởi vì tha thứ không thay đổi quá khứ, nhưng cho phép chúng ta thay đổi tương lai và sống khác đi : không oán hận, không căm phẫn, không báo thù (x. *SNC*, 23).

○ *Quyết tâm*: Xem lại mối liên hệ giữa ơn tha thứ tôi nhận lãnh và thái độ tha thứ của tôi.

8. H. Các Cửa Nhà Thờ được mở ra trong Năm Thánh có ý nghĩa gì ?

T. Các Cửa Nhà Thờ mở ra tượng trưng cho chính Đức Kitô là Cửa Thật duy nhất mở ra, để kêu mời chúng ta đi qua mà đến hưởng tận nguồn ơn tha thứ vô biên của Lòng Thương Xót Chúa, ngõ hầu chúng ta được hân hoan nhẹ bước tiến về Quê Trời.

○ *Quyết tâm*: Nhìn ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu đang rộng mở đón tôi trở về.

9. H. Tại sao Thánh vịnh 103 được Đức Thánh Cha trích dẫn khá nhiều khi nói về Bí tích Hòa Giải ?

T. Vì Thánh Vịnh này chứa đựng những lời có sức an ủi diệu kỳ đối với chúng ta là những tội nhân đến với Bí tích Giao Hòa : « Chúa tha cho người muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật người, cứu người khỏi chôn vùi đáy huyết, bao bọc người bằng ân nghĩa với lượng hải hà, ban cho đời người chứa chan hạnh phúc, khiến tuổi xuân người mạnh mẽ tựa chim bằng » (Tv 103, 3-5 ; x. SNC, 23).

○ *Quyết tâm*: Đọc chậm rãi Thánh vịnh 103 để cảm được tình thương tha thứ của Chúa.

10. H. Ngoài Thánh vịnh trên đây còn có Thánh vịnh nào đặc biệt giúp ta sám hối ăn năn ?

T. Đó là Thánh vịnh 50, lời nguyện của lòng sám hối đích thực : « Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm ; tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy.... » (Tv 50, 3-4).

○ *Quyết tâm*: Nghiền ngẫm Thánh vịnh 50 để thêm niềm tin vào Lòng Thương Xót Chúa.

CHỦ ĐỀ 5 :
KỶ NIỆM
1700 NĂM CÔNG ĐỒNG NICÊA

1. H. Năm Thánh thường lệ 2025 này kỷ niệm biến cố quan trọng nào trong đời sống Hội Thánh ?

T. Kỷ niệm 1700 năm diễn ra Công Đồng đại kết đầu tiên vào năm 325 tại Nicêa, với khoảng 300 giám mục hiện diện, để tuyên xưng đức tin vào thiên tính của Chúa Giêsu Kitô, và duy trì sự hiệp nhất trong Hội Thánh (x. SNC, 17).

○ *Quyết tâm:* Cảm nhận niềm vui được làm con Chúa trong lòng Giáo Hội.

2. H. Công Đồng Nicêa chủ yếu chống lại lạc giáo nào ?

T. Chống lại lạc giáo Ariô, vì lạc giáo này không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật như Thánh Kinh và Thánh Truyền dạy.

○ *Quyết tâm:* Luôn luôn trung thành với những gì Hội Thánh dạy.

3. H. Đâu là hoa trái cụ thể của Công Đồng Nicêa ?

T. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, tất cả nghị phụ của Công Đồng đều đồng thuận về *Kinh Tin Kính* mà ngày nay chúng ta vẫn tuyên xưng trong Thánh Lễ Chúa Nhật.

○ *Quyết tâm:* Xin thêm ơn đức tin mỗi ngày.

4. H. Kinh Tin Kính đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật có phải hoàn toàn là của Công đồng Nicêa không ?

T. Không, vì Kinh Tin Kính đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật có lấy một phần của Công Đồng thứ hai họp ở Constantinôpôli năm 381, với phần tuyên xưng đặc biệt về Chúa Thánh Thần và về Hội Thánh.

○ *Quyết tâm:* Yêu mến và ra sức xây dựng Hội Thánh do Chúa Giêsu thiết lập.

5. H. Đâu là từ ngữ trọng tâm của Kinh Tin Kính tuyên xưng tại Công Đồng Nicêa ?

T. Đó là tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô « đồng bản thể » với Đức Chúa Cha, mục đích là để tôn vinh Chúa Giêsu

Kitô, Đấng vừa là người thật, vừa là « Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành ».

○ *Quyết tâm:* Luôn nguyện *Kinh Lạy Cha* với tâm tình con thảo của Chúa Giêsu.

6. H. Kinh Tin Kính của Công Đồng Nicêa nói gì về điểm hẹn cuối cùng và duy nhất của niềm hy vọng kitô giáo ?

T. Các nghị phụ của Công Đồng đã tuyên xưng rằng : « Chúa Giêsu sẽ đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. » Đó là điểm hẹn cuối cùng của tất cả chúng ta.

○ *Quyết tâm:* Thỉnh thoảng nghĩ đến ngày đời đời được ở bên Chúa để vui

tươi chuẩn bị.

7. H. Vậy điều gì sẽ xảy ra với chúng ta sau khi chết ?

T. Trong niềm tin vào Đấng « sẽ đến phán xét kẻ sống và kẻ chết », chúng ta tin rằng : « bên kia ngưỡng cửa của sự chết là sự sống vĩnh hằng, tức là một cuộc sống hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa, chiêm ngưỡng và tham dự vào tình yêu vô biên của Người. » (SNC, 20).

○ *Quyết tâm*: Tập sống ngay hôm nay niềm vui có Chúa luôn hiện diện.

8. H. Ngoài việc bảo vệ thiên tính của Đức Giêsu Kitô, Công Đồng Nicêa còn thảo luận về vấn đề gì nữa ?

T. Công Đồng Nicêa cũng ước mong lễ Phục Sinh được mừng chung cho tất cả các Kitô hữu ở Phương Đông cũng như Phương Tây.

○ *Quyết tâm:* Xin ơn hiệp nhất cho Hội Thánh Chúa Kitô.

9. H. Công Đồng Nicêa đưa ra lời mời gọi nào cho tất cả những người tin yêu Đức Kitô ?

T. Công Đồng đưa ra lời mời gọi tất cả các Giáo Hội hãy tiếp tục con đường hướng tới sự hiệp nhất hữu hình, không mệt mỏi thực hiện lời cầu của Chúa Giêsu : « Xìt cho tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha. » (Ga 17, 21).

○ *Quyết tâm:* Luôn tránh gây bất hòa chia rẽ trong gia đình và cộng đoàn.

10.H. Mừng kỷ niệm 1700 năm diễn ra Công Đồng đại kết đầu tiên, Đức Thánh Cha ước mong gì cho Giáo Hội Công Giáo hôm nay ?

T. Đức Thánh Cha mong ước Năm Thánh này là cơ hội để cụ thể hóa hình thức hiệp hành như đã thực hiện tại Công Đồng Nicêa, nghĩa là « tất cả mọi người đã được rửa tội, mỗi người với đặc sủng và nhiệm vụ riêng của mình, đều có trách nhiệm trở nên những dấu chỉ hy vọng, và ra sức làm chứng cho sự hiện diện của Chúa trong thế giới » (SNC, 17).

○ *Quyết tâm*: Thực hiện lối sống hiệp hành do Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ 16 vừa qua vạch ra.

CHỦ ĐỀ 6 :

HƯỚNG VỀ CUỘC SỐNG ĐỜI ĐỜI

1. H. Trong ba nhân đức đối thần TIN, CẬY, MẾN, đức cậy hay niềm hy vọng đóng vai trò gì ?

T. Niềm hy vọng hay đức cậy đóng vai trò định hướng, vạch ra con đường và mục tiêu cho đời sống người tín hữu, như lời Thánh Phaolô khuyên dạy : « Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện » (Rm 12, 12).

○ *Quyết tâm:* Tập sống cụ thể câu Lời Chúa : « Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng »

2. H. Niềm hy vọng thúc đẩy chúng ta ra đi loan báo Tin Mừng thế nào ?

T. Chúng ta phải ra đi lòng « tràn đầy hy vọng » (Rm 15, 13) để sống vui tươi trong đức tin và nhiệt thành trong đức mến, dù gặp nhiều thử thách gian nan.

○ *Quyết tâm:* Chia sẻ cho người khác niềm vui cảm nhận được từ Tin Mừng.

3. H. Để sống cụ thể niềm hy vọng, chúng ta được mời gọi làm gì ?

T. Để sống cụ thể niềm hy vọng, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy nhiệt tình sống cho người khác, bằng cách yêu thương trao ban những gì có thể, « dù chỉ là một nụ cười, một cử chỉ thân ái, một ánh mắt đầy tình huynh

đệ, một sự lắng nghe chân thành, một hành động phục vụ vô vị lợi » (SNC, 18).

○ *Quyết tâm*: Áp dụng gợi ý cụ thể trên đây của Đức Thánh Cha trong ngày sống.

4. H. Đây là nền tảng cuối cùng của niềm hy vọng ?

T. Đó là câu tuyên xưng : « Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. »

○ *Quyết tâm*: Xin ơn cảm nhận sự sống đời đời ngay hôm nay.

5. H. Nếu thiếu niềm hy vọng vào sự sống đời đời thì con người sẽ thế nào ?

T. Nếu thiếu niềm hy vọng vào sự sống đời đời thì « phẩm giá con người sẽ bị tổn thương trầm trọng như thường thấy ngày nay, bí ẩn về sự sống, sự chết, tội lỗi và khổ đau đều không có lời giải đáp ; và như thế, con người thường dễ rơi vào tuyệt vọng » (SNC, 19).

○ *Quyết tâm*: Cảm tạ Chúa vì hồng ân đức tin Chúa đã thương ban.

6. H. Ngược lại, nếu có niềm hy vọng vào đời sau thì thế nào ?

T. Nếu có niềm hy vọng vào đời sau thì « khi nhìn thời gian trôi qua, chúng ta tin chắc rằng : lịch sử nhân loại và lịch sử mỗi người sẽ không rơi vào ngõ cụt, hoặc vực sâu tăm tối, nhưng

hướng tới cuộc gặp gỡ cuối cùng với Đức Kitô hiển vinh » (SNC, 19).

○ *Quyết tâm*: Nhìn cuộc đời với ánh mắt và tâm hồn lạc quan tin tưởng.

7. H. Các Thánh Tử Đạo đã dạy chúng ta điều gì về niềm hy vọng ?

T. Các Thánh Tử Đạo dạy chúng ta biết sự sống không hề chấm dứt với cái chết ; các ngài trao cho chúng ta chứng từ thuyết phục nhất về niềm hy vọng sục sôi trong tâm hồn.

○ *Quyết tâm*: Đọc và gẫm suy hạnh tích của một vài Thánh Tử Đạo Việt Nam.

8. H. Tổng Giáo Phận Huế chúng ta có bao nhiêu vị Thánh Tử Đạo ?

T. Tổng Giáo Phận chúng ta có 16 vị Thánh Tử Đạo ; các ngài là những bậc

Tiền Bồi đồng hương, đã để lại cho chúng ta là con cháu tấm gương can đảm làm chứng cho Chúa, và trung thành với Người cho đến hơi thở cuối cùng.

○ *Quyết tâm*: Kính viếng và cầu nguyện tại nơi có liên hệ với các vị Thánh Tử Đạo.

9. H. Chúng tá hùng hồn nhất của niềm hy vọng là ai?

T. Chúng tá hùng hồn nhất của niềm hy vọng là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta, nhất là khi Mẹ đứng kề bên Thập Giá của Chúa Giêsu Con Mẹ. Khi chúng ta ngược nhìn lên Mẹ là « Ngôi Sao Biển » rạng ngời, chúng ta có niềm hy

vọng chắc chắn rằng : trong những thăng trầm giông bão của cuộc đời, Mẹ luôn đến trợ giúp, nâng đỡ và mời gọi chúng ta tiếp tục cấy trồng.

○ *Quyết tâm*: Năng cầu nguyện với Đức Mẹ qua tràng hạt mân côi mỗi ngày.

10. H. Ước mong cuối cùng của Đức Thánh Cha trong Năm Thánh này là gì ?

T. Đức Thánh Cha ước mong Năm Thánh là cơ hội để mỗi người nhen nhóm lại niềm hy vọng nhờ Lời Chúa soi dẫn ; và mong sao mỗi người cùng với toàn Giáo Hội luôn mãi là chứng nhân trung thành của

NIỀM HY VỌNG ở mọi nơi trên
toàn thế giới (x.SNC, 25).

○ *Quyết tâm*: Xin cho Năm Thánh
này mang lại nhiều ơn ích thiêng
liêng cho nhiều người.

GỢI Ý CÁCH XỬ DỤNG SÁCH « GIÁO LÝ NĂM THÁNH » VÀ CÁC VIDEO MINH HỌA

**Dành cho mọi đối tượng, mọi thành phần
Dân Chúa trong TGP Huế**

Chúng ta đang có trong tay những trang sách nhỏ *GIÁO LÝ NĂM THÁNH* gồm **60 câu hỏi -thưa**, tóm gọn trong **6 chủ đề**, mỗi chủ đề có 1 Video minh họa, dài chừng 15-20 phút. Ban Soạn Thảo tài liệu Năm Thánh chỉ xin cung cấp tài liệu, phần xử dụng xin tùy vào sự linh hoạt của quý Cha và quý Giáo lý viên. Tuy nhiên, Ban Soạn Thảo cũng xin đề nghị vài cách xử dụng:

1. Vì phần Giáo lý là chính, phần chiếu *Video* chỉ để minh họa hỗ trợ, nên quý Cha hay quý Giáo lý viên có thể dạy *Giáo lý Năm Thánh* hằng tuần, **mỗi tuần 1 câu hỏi-thưa** (chừng 10-15 phút), đi kèm theo buổi học

giáo lý thường lệ (vỡ lòng, thêm sức, giáo lý vào đời,...).

Chương trình *Giáo Lý Năm Thánh* này có thể phân bố đều cho **cả năm**, theo 6 chủ đề ; mỗi chủ đề gồm 10 câu học trong vòng 2 tháng, có 1 *Video* đi kèm (dùng để chiếu trước, hoặc sau, hoặc đồng thời với việc giảng giải giáo lý, tùy ý người xử dụng).

2. Quý Cha hay quý Giáo lý viên cũng có thể dạy *Giáo lý Năm Thánh* **mỗi tháng 1 lần** (vào Chúa Nhật đầu tháng chẳng hạn), mỗi lần **1 chủ đề**, gồm **10 câu hỏi-thưa**, hỗ trợ bởi 1 *Video*; tháng đầu dạy sơ qua, tháng sau ôn lại, hai tháng hết một chủ đề.

3. Các *Video* cũng có thể mở cho cộng đoàn xem, nghe, học hỏi về Năm Thánh, trước hoặc sau Thánh Lễ Chúa Nhật, hoặc Thánh Lễ ngày thường (nếu thuận tiện và ích lợi), hoặc trong các buổi sinh hoạt chung của từng nhóm, từng hội đoàn Công Giáo Tiến Hành.

Tập sách *Giáo lý Năm Thánh* này được đưa vào CẨM NANG NĂM THÁNH, đồng thời cũng in thành TẬP SÁCH NHỎ, rất nhỏ, loại bỏ túi, giá rẻ, mục đích để mỗi em giáo lý sinh có thể có một tập, dễ dàng mang theo bên mình.

Cùng với Cẩm Nang, tập Giáo lý nhỏ này được phổ biến rộng rãi trong ngày Khai Mạc Năm Thánh 29/12/2024 tại Nhà Thờ Chính Tòa Phủ Cam, hoặc thời gian sau đó, tùy theo nhu cầu, qua các địa chỉ liên lạc sau đây :

- *Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Tân*
Email: joseph.ngoctan@gmail.com

- *Văn phòng Đại Chủng Viện Huế,*
30 Kim Long – Huế
Đt : 090 538 2544
Email : thudcvhue@gmail.com

Xin chân thành cảm ơn !
Ban Tổ chức Năm Thánh – TGP Huế.



LUCE